

VASAT AKTİVİSTLER İLE SANRILI BİR SOSYAL EKOLOJİ SÖYLENCESİ:

“İŞTE BU BÜYÜK KAFA DA BİZİM EVİMİZ!”

Besim Karakadılar

Ömür Kılıçaslan'ın anısına...

1. Zamanın bahçeleri

Bizler zamanın bahçeleriyiz.

Aynı zamanda,

Bahçıvanlarıyız o bahçelerin.

Bugün,

Korkmuyoruz sizden.

Seçiyoruz içten.

Geçiyoruz bizden.

Söylüyoruz, öyle:

Bizler zamanın bahçeleriyiz yine

Aynı zamanda bahçıvanlarıyız o bahçelerin.

Yarın,

Soruyoruz nerede?

Ne olacakmış kime?

Özgürlükmüş, bilmem ne.

Umutlarımızmış, kime ne?

2. Jaguar

Gölgemi çalarsan

Kedi tırmalar,

Ama güneşimi çalarsan,

Jaguar...

Zaman evrilir,

Yıldızlar doğar.

Yıldız tozları dünyaya akar.

İyi insanlarsınız,

Ama bir anlamı yok.

Naturanın faturası,

Jaguar...

3. Bilgelik Ağacı

Önce bir bilgelik tohumu ekti,
Sevginin topraklarına...
Tohum filizlendi.
Sonra bir fidana dönüştü.
Daha sonra büyüdü
Ve bir ağaç oldu,
Bilgelik ağacı...
Gün geldi ona tırmanmaya başladı,
Kamusal hayvan...

Ekosofik bir etik arayışına girdi,
Ağacın dallarında...
Mevzu derinleşti.
Nasıl mümkün idi,
Zorunluluk halleri?
Koşullar onu geliştirdi,
Muhteşemliğe erdi.
Gün geldi, kendini tanımaya başladı,
Kamusal hayvan...

Bilincin kökleri

Derinliklere indi.

Bengilik diyarında,

Yaşam çeşitlendi.

Sonra yeni bir dünya

Zorunlulukları aştı.

Şahane bir uzaydaydı,

Zaman dolambaçlı...

Gün geldi, en yüce varlığa kadar ulaştı,

Kamusal hayvan...

4. *Demir*

Dünyanın merkezi demir,

Bildiğin demir...

Demirle ortak bir yazgımız var.

Uzaydaki galaksiler ve yıldızlar;

Hepsiyle ortak bir yaşantımız var.

Bütün canlılar, dağlar, taşlar;

Var olan herşeyle bağımız var.

Ağacın aldığı nefes

Bizim verdiğimiz nefes.

Ağacın verdiği nefes

Bizim aldığımız nefes.

Ağaçla ortak bir yazgımız var.

Aldığımız nefesten başka neyiz var?

Soluduğumuz hava kutsal.

Ektiğimiz toprak kutsal.

İçtiğimiz su kutsal.

Yaktığımız ateş kutsal.

Verdiğimiz nefesten başka neyiz var?

Yer döşekse gök yorgan.

5. Yolun kenarında

Gözlerini aç da gör artık.

Katlettiler yaban hayatı.

Kaçtı bitti, uyan artık.

Mahvettiler doğal hayatı.

İklim değişirken

Sana neler getirecek?

Ekolojiden bihaber misin?

Yolun kenarında ne hallerdesin?

Sadece vasat bir aktivistsin.

Sen uyukluyorken

Neler neler oldu...

Nasıl bir dünya hayali

Yok oldu?

Basiretsiz bir gelecek kurgusu

Kaldı geriye.

Bir komünite onlar.

Sadece ağaç mı sandın?

Kestin yok ettin.

Canlıları yuvasız bıraktın...

Altıncı, sözüm sana:

Terk et gezegeni...

6. Yaşamın döngüsü

“İnsanın yaşamı kavrayışı zayıftır;

Bilgiyi bilgelik sanır.

Babamız büyük ruhun kutsal gizlerini ortaya çıkarmaya çalışır.

Kendi yasalarını ve yollarını toprak anaya dayatır.

Kendisi de doğanın bir parçası olmasına rağmen,

Onu kendi acil kazancı uğruna göz ardı eder ve yok sayar.

Ama doğanın yasaları

İnsan yasalarından kat kat üstündür.

İnsan sonunda uyanmalıdır

Ve mahvoluşunun nedeni haline gelmesine

Ne kadar az zaman kaldığını anlamalıdır.

Öğrenecek çok şeyi vardır:

Kalbiyle görmeyi öğrenmelidir.

Toprak anaya saygılı olmayı öğrenmelidir.

O, her şeye hayat vermiştir.

Kardeşlerimize,

Hayvanlara ve bitkilere,

Nehirlere,

Göllere,
Denizlere
Ve rüzgarlara...

İnsan fark etmelidir
Ki bu gezegen ona ait değildir.
Onu esirgemeli
Ve çocuklarımız
Ve tüm gelecek nesiller için,
Doğanın hassas dengesini
Sağlamalıdır.
Dünyayı ve büyük ruhun yaratısını
Esirgemek onun ödevidir.

İnsanlık yaşamın tümünü ortaya çıkaran
Kutsal döngüde,
Sadece bir kum tanesidir.”

-Mahaska

7. Büyük savaş

Birinci dünya savaşından

Çok zaman öncesiydi.

Amerika yerlileri yüz milyonluk bir nüfustu.

Amerika yerlileri koskocaman bir ulustu.

Beyaz adam kıtaya geldi.

Yaşamı ve doğayı,

Kültürleri ve dilleri katletti;

Asıl büyük savaş buydu.

Doğayı ve dilleri zehirledi;

Bu bir soykırımdı.

Beyaz adam gelmeden önce

Yerliler çok mutluydu.

Savaştan ve soykırımdan sonra

Sayıları yüz binleri anca buldu.

Savaştan ve soykırımdan

Çok sonra duyduk,

Yeni kıta bulundu...

8. Yerküre

Atın içinden misin;

Yoksa dışından mı?

Bilmez misin;

Kaç dünyanın sonu böyle getirilmişti?

Yerküre döner.

Dünyalar doğar.

Her şey bu çokluğun içinden geçer.

Herkes göçer;

Bir yerlerden gider.

Herkes göçer;

Bir gün dünyalar biter.

Yerküre dönmeye devam eder.

Yaşam belki sürer,

Belki de bir gün söner.

Başka gezegenlerde

Kimler gezer?

Kimler gelir,

Kimler geer?

Bilmek istersen sen bunu eęer;

Güzel...

9. Uygun adım böyle nereye?

“Uygun adım böyle nereye;

Varlığı kime göstermeye?

Bil ki bunlar önemsiz sorunlar;

Bbin yıllar, önemsiz dilimler...

Belki alınır nefesler,

Aama bulunmaz ki sevgiler.

Sen de git bakalım.

Biz onunla ev yapalım.

Köpekler, kurbağalar, yaralı boğalar...”

-Evren Tanyel

10. *İşte bu, büyük kafa*

Nerede

Beleş,

Oraya

Yerleş.

Kasma

Boşuna,

Kafan

Almaz.

Sen bir hiçsin.

Hem de...

Nerelere gitmemiz lazım?

İşte bu büyük kafa da

Bizim evimiz!

11. *Vasat aktivistler*

Sadece küçük kahramanlar,
Gerçek güvenilir dostlar...
İçlerinde sıfırı sayanlar
Yollarda oynuyorlar.

Koşmayı sevdikleri için
At gibi koşuyorlar.
Bakıyorlar yıldızlara uzaktan;
Yakın olmak istiyorlar.

Sadece duyulmak istiyorlar.
Kuş gibi uçmak istiyorlar.
Gözlerinde hiç yaş yok.
Onlar büyük,
Durumsa bombok...

Dağlık bir yerde direndiler;
Vasat aktivistler...

12. *Kimmiş onlar?*

Duyduk ki,

Kaz Dağları'nda altın varmış.

Altın meraklıları ormanı sarmış.

Duyduk ki,

Kaz Dağları'nda katliam varmış.

Katliamı yapanlar altın çıkaracaktı.

Kimmiş onlar?

Ağaçları kesmiş,

Dağları deşmiş,

Toprakları zehirlemek istemiş;

Siyanürlü balçığı

Bırakıp gitmek istemiş...

Yardıma geldik.

Çığlığa geldik.

Katliamı durdurmaya,

Duyurmaya geldik

Ve onlar ormandan gidene kadar

Biz burayı terketmiyoruz.

Kaz Dağları'nın üstü

Altından değerlidir.

Şimdi beni çok dikkatli dinle.

Anlatacaklarım var.

Yüzde seksenini Kaz Dağları'nın

Ruhsatlandırmışlar.

Altın, maden, res, mes, termik derken

Yalanlarına başlamışlar.

Sen, ben, biz, siz, onlara

Dur demezsek,

Hayatımızı kaydıracaklar.

Kimmiş onlar?

Yalnız bizim değil tabii ki,

Burada tüm canlıların hakkı var.

Adaletsizliklerden arınıp

Yolumuza bakmamız lazım.

İşte bunun için

Yardıma geldik.

Bir de bu bozuk düzende

İnsanların yaşamsal kaygıları var.

Kaygımız bizim olsun;

Onların planlarını boşa çıkarmamız lazım.

13. *Küçük komite*

Küçük komite,

Uyusun da büyüsün.

Tıpış tıpış yürüsün.

Kararlar ve yalanlar

Kiminmiş?

Küçük komite,

Kiminmiş?

Haydi hop hop ikile.

Kaz Dağları bizimle

Kazanacak dedik ya;

Anlamadın gitti be!

Kimsin;

Küçük komite?

14. Yereliye

“Kaz Dağları can çekişiyor;
Sen de gel...”, dedin,

Sözüne geldik.

Böyle mi olur lojistik?

Böyle mi olur mücadele?

Ekolojiden bihabersin.

“Siyanür zehirler;
Yaşamı savunuyoruz.”, dedin.

Yaşamı bıraktın gittin.

Neredesin şimdi;

Yereliye?

Neredesin şimdi;

Etkin nerede?

15. Cahiliye

Vallah billah,
Aklıma gelen
Başıma geldi.

Armut piş,
Ağzıma düş.

Aynen,
Boşver,
Hayırlısı,
Eyvallah...

Şimdi beni çok dikkatli dinle,
Anlatacaklarım var:

Nüfus var.

Göç var.

Daha çok olacak.

Yoksulluk ne olacak?

Yapabileceklerin var.

Yaşam var.

Ne olacak?

Yapmak zorunda oldukların var.

Tüketme.

Takas et.

Değiştir bu dünyayı.

Yaban hayata dokunma.

Doğayla barışık kal.

Yerküre ısınıyor.

Sen ne yaparsan yap,

Bu böyle.

Sen ne bilersen bil,

Bu böyle.

16. *Kimse kim...*

İnsanın fikri neyse

Zikri odur.

Kimin kim olduğunu

Sorup sorup duruyoruz.

Hep yanlış,

Muhattapsız yanıtlar buluyoruz.

Kimin kim,

Neyin ne olduğunu,

Bilmiyoruz.

Ortak kararlar alıyoruz.

Sonrasında ne oluyoruz?

Hangi kararı,

Kimin aldığını,

Nerede, nasıl,

Bilmiyoruz...

17. *Wakan taka*

“Bazı taşların
Toprağa gömülü değil de
Tek başına duran
Yüksek kayaların üzerinde
Olmalarının bir anlamı vardır.

Bunlar güneşle ay gibi
Yuvarlaktır
Ve biz biliriz ki
Yuvarlak olan herşeyin
Birbiriyle bağlantısı vardır.

Doğası benzer olan herşey
Birbiri gibi gözükmeye başlar.
Bu taşlar da çok uzun bir zamandır
Orada,
Güneşe bakarak duruyor.”

-Tatanka-ohitika

18. *Masal taşı*

Süvarinin belki de
En önemli mirası,
Kendi kendine sorulan
Soruların yansıması.
Gezinirken düşünen,
Eleştiren dimağı,
Yanından geçip giderken
Yan bakan gözünün parlaması

“Bir varmış,
Bir yokmuş;
Masal sanırsız,
Mezar taşı yazımızı.”

Neden yazmıyoruz o halde,
Onun yazdığının aynısını;
Onun da hep yaptığı gibi,
Sözlerin aynasını?

19. *Sadun kivi*

Olipa kerra,

Mielestäme;

Hautakivikirjoitugsemme

On satu...

Satu ja peli;

Todellisuus ja peli...

20. *De rerum natura*

“We are all born
From the same celestial seed.
All of us have
The same father,
From which the earth,
The mother who feeds us,
Receives clear drops of rain,
And produces from them bright wheat,
And lush trees,
And the human race,
The species of beasts,
Offering up the foods,
With which all bodies are nourished
To lead a sweet life,
And generate offspring.”

-Lukretius

21. “Saçma”

Dile gelir,

Hoş gelir,

Sokrates.

Hangi soruyu

Nne zaman soracağını,

Hangi sorularla

Neleri araştıracağını

Kimleri

Nasıl sorgulayabileceğini

Çok iyi bilen birinin tavrından

Ne anlamalı?

Tek bildiği,

Hiçbir şey bilmediği...

Hoş geldin Sokrates.

Buyurmaz mısın Sokrates?

Karnın aç mı Sokrates?

Saçma namı,

Diye ley ley

Sokrates...

Güle güle Sokrates.

Yine bekleriz Sokrates.

22. Diogenes

Diyaloğa hoş gelir,
Ley ley Sokratik.
Soruları boş gelir;
Kimileri üzer, gel bize.

Bize gelir, boş gelir;
Sokratik sokratik...
İronisi hoş gelir;
Kimileyin üzer, gel bize.

Sinop'un sokaklarında
Gezerken,
Yalınayak,
Köpek adam,
Bizi diriltten sorularla havla.

Biri birini diriltir.
Biri binini diriltir de
Bini birini diriltemez.
Bini birini diriltemedi.

Anadolu, ana dolu.

Kimler kimleri diriltmelidir?

Kimler kimleri diriltebile?

Deli gelir, deli deli.

Kimler kimleri delirtmemeli?

Kimler kimleri delirtmeye?

Çağır onu, koş getir,

Ley ley Sokratik.

Nidalarla coş getir,

Kendini güzelle bizle.

Bize getir hoş getir,

Ley ley Sokratik.

Karnı açtır, ot pişir;

Kim kim süzer, yer bizle.

23. *Yavru pençe*

Yavru pençe,
Uyuyordu bir sahilde;
Bir İngiliz turistin şemsiyesinin gölgesinde...
İğrenç mi iğrenç;
Bir şezlong görevlisi
Uyandırdı yavru pençeyi.

Yavru pençe,
Şimdi aynı sahilde,
Bağırıyor teknelere:
“Poseidon'u kızdırmayın lan!
Belki adam uyuyor;
Rahatsız edilmek istemiyor...”

24. Manifesto

Herkesin sađlıklı bir evrede yařama hakkının olduđunun bilincinde,
evreyi korumayı ve evre kirlenmesini nlemeyi dev bilen
Yařam savunucularıyız.

Küresel iklim deđiřikliđi konusunda
Ve yaban hayatı korumaya yönelik
Sorumluluklarımız olduđunun farkındayız.

anakkale'den, evre illerden
Ve Türkiye'nin farklı yörelerinden
“Su ve vicdan nöbeti” için
Kirazlı-Balaban mevkiine gelen
Ve (2019) Ađustos ayında
Su ve vicdan nöbeti koordinasyon komitesinin aldıđı
“adırlı nöbeti sonlandırma” kararından bađımsız olarak
Alanda kalmaya devam eden
Direniřçileriz.
Kaz Dađları ekosistemine zarar verecek
Her türlü yerli ve yabancı
Madencilik girişimine karşıyız.
Kaz Dađları'nda sürdürülebilir tarım ve hayvancılıđı engelleyebilecek
Ve yöre halkının sađlıklı yařam kořullarını elinden alabilecek;

Suyu, havayı ve toprağı zehirleyen her tür kalkınma modeline karşı
Eylemliliğimizi ve eleştirel etkinliklerimizi,
Anayasal haklarımız çerçevesinde sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Çevre sorunlarıyla kalkınma modelleri arasındaki
İktisadi gerilimlerin farkındayız.

Acil olarak,

Gerek çevreyi, gerekse kalkınmayı ilgilendiren sorunlar konusunda
Adil kararların alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz.

Bu hususta, doğa, adalet vbg. kavramlara ilişkin

Kültürel ve felsefi fikir ayrılıklarının

Etkinliklerimize bir engel teşkil etmek zorunda olmadığını düşünüyoruz.

Etik tavrımız,

Başta bizi yerel kurumlarla ve yöre insanıyla

Çevre sağlığını ilgilendiren hakikatler konusunda

Ortak bir bilince ulaştırabileceğini düşündüğümüz,

Doğal ve kamusal yaşam için

Adil olan yargılarda buluşabilmeyi amaçlayan

Eleştirel etkinliklerimiz için takındığımız ekolojik bir tavidir.

Türkiye'de yürütülen diğer ekoloji mücadelelerinin

Ve gezegenin içinde bulunduğu ekoloji krizine karşı

Eylemliliğini sürdüren

Ve ekolojik bilince katkı sağlamayı düşünen

Tüm oluşumlarla dayanışma içinde olan

Bir etik tavır sergilemenin

Mümkün olduğuna

Ve alternatifi olmadığı için de

Zorunlu olduğuna inanıyoruz.

Aynı şekilde,

Kaz Dağları direnişiyle dayanışan,

Benzer eleştirel etkinlikleri farklı yerlerde sürdürürken,

Bizimle ortak bir etik tavır sergileyen

Tüm oluşumlarla birlik içinde hareket etmek istiyoruz.

Etkinliklerimiz ve eylemliliğimiz için aldığımız kararlar

Direnış alanında sürdürölmekte olan forumların kararlarıdır.

Söz konusu forumların temel ilkesi,

Üst bir dilin var olmadığı

Ve olmasına gerek duyulmadığı

Bir söylem ahlakını korumaktır.

Bu anlamda, karar almalarımız

Herhangi bir hiyerarşik konumlanmaya gereksinim duymamaktadır.

Direnış alanında yaşayan ve forumlara katılan insanlar,

Kendi öz imkanları ile

Kaz Dağları direnişiyile dayanışanların sağladığı lojistik imkanlar dışında
Herhangi bi maddi destek kabul etmemektedir.

Bu da bir forum kararıdır.

Kaz Dağları direnişinin herhangi bir siyasi ya da ideolojik örgütlenmeyle işi yoktur
Ve sadece bağımsız bireylerin bağımsız düşüncelerinin ortaklaşmasıyla alınan
Forum kararlarıyla işleyen dinamikleri vardır.

Buna karşın,

Kamusal akıl yürütmelere sunmak istediğimiz katkılar,

Ekolojik bir etiğe

Ve yaşamı savunmak adına acil olarak gereksinim duyulan

Adil yargılara nasıl ulaşabileceğimizi soran soruların varsayımlarına dayanır.

Bu anlamda,

Doğal ve kamusal yaşam haklarını gasp eden,

Usulsüz ve adil olmayan her her uygulamaya karşı,

“Ekolojik direnişlerle el ele,

Her yer Kaz Dağları, her yer direniş!”,

Tekrar etmekten çekinmediğimiz bir söylem birliği önerisidir.

Ekolojik bir tavrı geliştirerek edinmeyi amaçladığımız kazanımlar adına

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın elli altıncı maddesine dayanan

Eylemliliğimiz ve eleştirel etkinliklerimiz

Kirazlı-Balaban mevkiinde ve başka yerlerde devam edecektir.

Tüm yaşam savunucularına dayanışma dolu selamlarımızla,

-Vasat aktivistler